

Dank u heer de schepper

Dank U Heer de Schepper van het ganse Heelal.
Wij danken U oprecht van harte, wij allemaal.
Dank U voor onze prachtige natuur.
Het zonlicht het water en het vuur.

Dank U voor de vogels de dieren de bloemen de insecten het groen.
Dank U voor de oceanen stromen rivieren vijvers het plantsoen.
Dank U voor de overvloed in onze noordelijke streken.
Dank U voor de vruchtbare aarde de grachten en beken.
Dank U omdat we hier reeds jaren in vrede mogen leven.
Dank U omdat U ons kinderen en kleinkinderen hebt gegeven.
Dank U voor de miljoenen kleine dingen.

Die wij gratis uit Uw handen ontvingen.
Dank U duizend maal voor alles wat we kregen
Het is werkelijk voor ons een ware Godszegen.

Expositie 200 jaar pater Karel

In Munstergeleen is vanaf deze zomer een thema-expositie te zien, geïnspireerd op het leven en werk van de heilige pater Karel Houben. Het is dit jaar 200 jaar geleden dat hij in Munstergeleen werd geboren en 300 jaar geleden dat de orde van de passionisten, waartoe pater Karel behoorde, werd gesticht. Negen leden van de Limburgse Kunstkring zijn gevraagd om in het kader hiervan werk in het geboortehuis van Karel Houben tentoon te stellen.

De expositie is te zien tot en met 6 januari 2022.

Openingstijdens zijn steeds afhankelijk van de actueel geldende coronamaatregelen. Kijk daarvoor op www.paterkarekapel.nl

Kerkklokje St. Servatius Vaesrade



Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435
Pastoor Dölle tel. 045 4051273

Voor opgave intenties: Mia Zeijen
tel. 045 5245891

Op dinsdag middag van 15.00 tot 16.00 uur is pastoor Geilen in de kerk aanwezig.

Parochiebureau pastoraal: donderdag van 14.00 – 16.00 uur tel. 045 5241208

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL07 RABO 0137 7005 47
of NL24 INGB 0001 0439 87 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Servatius

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.

Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek.

Website: www.servatius-vaesrade.nl

Facebookpagina: Parochies Nuth en omstreken.

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@servatius.nl;

Redactie kerkklokje: kerkklokjevaesrade@gmail.com

MISINTENTIES VAN 14 t/m 22 Augustus 2021

Zaterdag 28 augustus 18.30 uur: H. Mis.

Intentie:

- Alle overledenen en zieken van onze verenigingen.

Vrijdag 3 september Ziekencommunie 10.00 uur

Zondag 5 september 11.00 uur: H. Mis.

Intentie:

- Bidden wij voor onze dierbare overledenen en ernstig zieken.



Kwetsbaarheid als instrument van naastenliefde

Jezus gaat met zijn leerlingen onderweg van Galilea naar Jeruzalem. Het is niet zomaar een tocht, zelfs veel meer dan een pelgrimage of bedevaart. Het is de weg die Jezus te gaan heeft. Jeruzalem, zal Hij worden verraden, gedood, begraven en weer opstaan. Dat probeert Hij wel drie keer aan zijn leerlingen duidelijk te maken, maar dat weer opstaan is aan

dovemans oren gericht, sterker nog ze maken ruzie. Waar komen vechtpartijen en ruzies uit voort? Het is een eenvoudige en ernstige vraag die aansluit bij de beginselen van de Bergrede van Jezus, namelijk: Heb uw naaste lief. Dat klinkt gemakkelijk maar is het vaak niet. Er ontstaan tussen mensen vaak ruzies die soms jarenlang duren. Hoe kunnen we ruzies voorkomen? En dat is eigenlijk net zo eenvoudig als de vraag. We kunnen deze voorkomen door de minste te durven zijn, om dienstbaar te zijn, om ons kwetsbaar op te stellen. En wie wil dat uit eigen beweging? Dienstbaar zijn en kwetsbaar zijn niet bepaald populaire eigenschappen. In onze tijd worden we aangemoedigd om mooier, beter, rijker of belangrijker te zijn dan anderen. Het valt op als jonge mensen een studie of baan ambiëren waarin dienstbaarheid voorop staat. En toch maakt juist dat ons uiteindelijk gelukkig. Ik ken niemand die gelukkig wordt van zichzelf, van zijn status of zijn geld. Ik ken daarentegen heel veel mensen die gelukkig worden omdat ze van betekenis kunnen zijn voor hun familie, burens, vrienden of collega's. Dienstbaarheid maakt wederzijds gelukkig. Ze komt niet alleen de ander, maar ook jezelf ten goede.

Telkens als we het welzijn van de ander voor ogen hebben, krijgt Christus in ons gestalte. We maken dan niet alleen de ander gelukkig, maar ook onszelf. We hoeven niet het onmogelijke van onszelf of van de ander te vragen, want Gods goedheid kunnen we laten zien door dat ene kleine gebaar van medemenselijkheid.

Pastoor Jan Geilen



Die van daarachter..... zijn ook maar mensen

We zijn in Limburg heel trots op onze hechte gemeenschappen. En terecht. In dorpen kennen mensen elkaar nog. Ook de steden zijn opgedeeld in wijken, waardoor het leven overzichtelijk blijft. Dat is mooi, maar heeft ook een nadeel. 'We' denken al heel gauw dat 'ze' uit het andere dorp of de andere wijk anders zijn. Dat is natuurlijk niet zo. We zijn allemaal mensen en allemaal kinderen van dezelfde God.

Zeker in de Kerk is het goed om daar eens bij stil te staan, nu we in een beweging zitten waarin parochies veel meer gaan samenwerken en zelfs samengevoegd worden. De geloofsgemeenschap is kleiner geworden. Dat is niet leuk, maar het is nu eenmaal niet anders. Misschien verandert het ooit weer. Maar op dit moment moeten we roeien met de riemen die we hebben en samen sta je sterker.

Daarom heeft het bisdom alle parochies opgeroepen om voor het einde van dit jaar officiële federaties te vormen. Dat is een hechte vorm van samenwerking, waarbij niet alleen de pastoor wordt gedeeld of de mistijden op elkaar worden afgestemd, maar waarbij gemeenschappen echt naar elkaar toegroeien tot een nieuwe parochie, met één kerkbestuur, één administratie en vrijwilligersgroepen die elkaar kennen en gezamenlijk de schouders eronder zetten en de verschillende kerken in de federatie draaiende houden.

Er zijn al heel wat parochies in Limburg waar dit met succes gebeurt en waar ze ontdekt hebben dat 'die van daarachter' ook maar heel gewone mensen zijn. Ook onze parochies gaan deel uit maken van een federatie. Die zal bestaan uit: [namen betreffende parochies invullen] Doet u mee? Samen zijn we de Kerk, samen staan we sterk.