

Vakantie

Ik wens je wat velen niet hebben: tijd.
Ik wens je tijd
om verheugd te zijn, en te lachen,
en wanneer het je past,
daar iets mee te doen.

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken,
niet voor jezelf alleen
maar ook om te geven en uit te stralen.
Ik wens je tijd,
niet tot haasten en lopen
maar voor rust in je gemoed.

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven
als tijd voor verwondering
voor vertrouwen
in plaats van tijd om naar de klok te kijken.

Ik wens je tijd
om naar de schepping te kijken,
en tijd om te groeien...

Ik wens je tijd
om opnieuw te hopen en te beminnen,
want uitstel van die tijd heeft geen zin.
Ik wens je tijd
om weer jezelf te vinden,
en elke dag, elk uur
als een geschenk te ervaren.
Ik wens je tijd om te leven, ten volle
en er een deugddoende
en zinrijke vakantie van te maken!

door: Ellen Vanduynslager
uit: Kerk en Leven, bisdom Hasselt

Kerkklokje St. Servatius Vaesrade



Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435
Pastoor Dölle tel. 045 4051273

Voor opgave intenties:
Mia Zeijen tel. 045 5245891

Op dinsdag middag van 15.00 tot 16.00 uur is pastoor Geilen in de kerk aanwezig.

Parochiebureau pastoraal: donderdag van 14.00 – 16.00 uur
tel. 045 5241208

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL07 RABO 0137 7005 47
of NL24 INGB 0001 0439 87 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Servatius

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.

Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek.

Website: www.servatius-vaesrade.nl

Facebookpagina: Parochies Nuth en omstreken.

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@servatius.nl;

Redactie kerkklokje: kerkklokjevaesrade@gmail.com

MISINTENTIES VAN 4 juni 2022 t/m 18 juni 2022

Zaterdag 18 juni 18.30 uur H.Mis

Zondag 26 juni 9.30 uur H. Mis en Processie

Zaterdag 2 juli 18.30 uur H. mis

De Boodschap van vertrouwen uitdragen

Marialint verbindt 110 Limburgse kapelletjes met elkaar

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en een lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet.

Dit Marialint is dit jaar opengesteld. De routes zijn op papier en online beschikbaar.

Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere Mariakapellen te vinden. Elke kapel, elke bedevaartplek heeft z'n eigen verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar en laat de fietser kennis maken met bekende en ook veel onbekende plekken waar Maria wordt vereerd. "Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria even te groeten," zegt Nan Paffen, een van de initiatiefnemers van het Marialint. "Zelfs zonder afstappen, kun je even in gedachten gedag zeggen. Maria is voor mij gewoon een 'magnifieke' vrouw."

De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een rondtocht te fietsen, maar onderweg zijn er ook verbindingen met de volgende route te leggen, waardoor er een heel lint aan routes ontstaat en iedereen naar eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij fietst. Voor de routes is gebruik gemaakt van de fietsknooppuntenroute van de ANWB. De routes zijn bij de verschillende kapellen als folder verkrijgbaar, maar ook van diverse sites te downloaden:

Tienray www.kleinlourdes.nl

Venlo www.rkvenlo.nl

Roermond www.kapelinhetzand.nl

Sittard www.rk-kerken-sittard.nl

Maastricht www.sterre-der-zee.nl

Wittem www.kloosterwittem.nl



Elk land heeft eigen rituelen. Zo worden in het Italiaanse stadje Spello op de avond voor Sacramentsdag bloemschilderijen gemaakt. De kunstwerken worden gelegd op de wegen waar op zondag de processie plaatsvindt. Tijdens deze processie wordt met eerbied de monstrans met de geconsacreerde hostie rondgedragen. Zo wordt de aandacht gevestigd op Jezus Christus, die de inwoners van Spello, maar ook ons, voedt met Woord en Brood. Dit en volgend weekend vieren we ook in Nuth en Vaesrade Sacramentsdag en houden we een processie door enkele straten van Nuth en Vaesrade met Jezus in ons midden, om vervolgens samen Eucharistie te vieren. Wij willen tijdens en door deze processies openlijk uiting geven aan ons geloof. Wat is er niet allemaal nodig om een grote activiteit, campagne of feest te organiseren? Maanden van overleg en voorbereiding gaan eraan vooraf. Tal van groepen en commissies worden erbij betrokken. Zo'n grote onderneming vraagt om een goede planning, overleg met alle betrokkenen, een passende logistiek en heel veel organisatietalent en enthousiaste mensen. In het Evangelie horen we ook over een grootse campagne: het evangelie van Jezus – het koninkrijk van God – moet reiken tot aan de uiteinden van de aarde. Wat is daarvoor nodig? Wie worden er bij de uitvoering ingeschakeld? Hoe gaan we dat aanpakken? In de kerk is al veel georganiseerd, op onderdelen misschien wel iets teveel. God heeft mensen nodig om de grootse missietocht die Jezus zelf begonnen is, ten uitvoer te brengen. Jezus heeft hiervoor de apostelen op weg gestuurd. Hij vraagt ook ons om zijn missie uit te dragen op de plek waar we zijn. Dit doen we in deze dagen door samen in processie de straat op te gaan. Gelukkig zijn ook dit jaar weer door vele vrijwilligers de processies georganiseerd en ondersteund. Dank aan al die lieve mensen die dit weer mogelijk hebben gemaakt.

Pastoor Jan Geilen

