



GEBED

WIJ STAAN VOOR U, HEILIGE GEEST

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Kerkklokje St. Servatius Vaesrade



Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435
Pastoor Dölle tel. 045 4051273

Voor opgave intenties: Mia Zeijen
tel. 045 5245891

Op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur is pastoor Geilen in de kerk aanwezig.

Parochiebureau pastoraal: donderdag van 14.00 – 16.00 uur tel. 045 5241208

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL07 RABO 0137 7005 47
of NL24 INGB 0001 0439 87 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Servatius

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.

Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek.

Website: www.servatius-vaesrade.nl

Facebookpagina: Parochies Nuth en omstreken.

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@servatius.nl;

Redactie kerkklokje: kerkklokjevaesrade@gmail.com

MISINTENTIES VAN 21 t/m 4 december 2021

Zondag 21 november 11.00 uur: H. Mis. 50-jarig jubileum dameskoor

Intentie:

- Bidden wij voor al onze dierbaren leden die ons ontvallen zijn.

Zondag 28 november 11.00 uur H. Mis.

Intentie: Bidden wij voor alle zieken en overleden inwoners van Vaesrade.

Zaterdag 4 december 18.30 uur: H. Mis

Intentie: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste

Bisschoppen voeren anderhalve-metermaatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang

De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Het leven en ons geloof zit soms vol hindernissen



Als u wel eens in Rome bent geweest, dan hebt u ongetwijfeld ook de wegkeien en drempels gezien en ervaren. Het is haast niet te doen om Rome te verkennen met een rolstoel. Want als je érgens moeilijk met een rolstoel of rollator door de stad kunt gaan, dan is dat zeer zeker Rome. Je moet telkens alert zijn om niet in riooldeksels klem te komen zitten of in de openingen tussen de straatkeien. Soms helt het wegdek naar links over en dan weer naar rechts. Vele winkels en

cafetaria zijn niet voor rolstoelen toegankelijk, er ligt een hoge drempel voor de deur. Het zet je aan het denken. Hoe moeilijk moet het voor mensen zijn die steeds aangewezen zijn op anderen om in het leven vooruit te komen.

Of hoe moeizaam kan het soms zijn om een ander bij hindernissen te helpen.

In gedachte maak ik een vergelijking met het geloof. altijd een strak geplaveide weg.

Het is een weg die soms kuilen heeft waar we doorheen moeten om er weer bovenop te komen. We lopen wel eens vast en komen dan niet verder.

We hebben dan de hulp van een ander nodig.

Soms worden we door de dingen die in ons leven gebeuren door elkaar geschud, zoals degene die in de rolstoel zit.

Mensen die je op je weg helpen, maar ook mensen die juist in de weg staan. Zo'n geloofsweg is niet gemakkelijk.

Maar door te vertrouwen op Jezus blijf je op de goede weg. Je kunt niet altijd de kuilen en oneffenheden op je levensweg ontwijken, maar met hulp van de ander gaat het weer de goede kant op.



Pastoor Jan Geilen