



Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435
Pastoor Dölle tel. 045 4051273

Voor opgave intenties: Mia Zeijen
tel. 045 5245891

Op dinsdag middag van 15.00 tot 16.00 uur is pastoor Geilen in de kerk aanwezig.

Parochiebureau pastoraal: donderdag van 14.00 – 16.00 uur tel. 045 5241208

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL07 RABO 0137 7005 47
of NL24 INGB 0001 0439 87 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Servatius

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.

Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek.

Website: www.servatius-vaesrade.nl

Facebookpagina: Parochies Nuth en omstreken.

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@servatius.nl;

Redactie kerkklokje: kerkklokjevaesrade@gmail.com

MISINTENTIES VAN 31 t/m 8 Augustus 2021

Zaterdag 31 Juli 18.30 uur: H. Mis.

Intenties:

- Alle gedupeerden van de watersnood in Limburg;
- Alle dierbare overledenen van onze parochie.

Vrijdag 6 augustus vanaf 10.00 uur de ziekencommunie.

Zondag 8 augustus 11.00 uur: H. Mis.

Intentie:

- Bidden wij de Noveen voor de bisschop Harrie Smeets.

Het kerkbestuur heeft besloten om i.p.v. een parochieblad, een twee wekelijks kerkklokje te gaan uitgeven.

Niet op de manier zoals voorheen maar in een nieuwe opzet.

Dit houdt in dat wij deze in de kerk neerleggen en voor een aantal mensen dit opsturen.

Mocht u deze digitaal willen ontvangen stuurt u uw e-mailgegevens dan door naar: kerkklokjevaesrade@gmail.com

wij zullen dan zorgen dat u het kerkklokje in de digitale brievenbus ontvangt.

De geest van de wet volgen, is omzien naar elkaar



De geest van de wet volgen, is omzien naar elkaar

Wetten en regels, hoe moet je daarmee omgaan. Een uiterst actuele problematiek vandaag de dag. In heel Europa zijn er verschillende regels voorhanden om de huidige pandemie het hoofd te bieden. Kleuren geven aan hoe ver de regels gaan, van groen naar rood. Van weinig regels, naar zeer strenge regels. Je ziet soms door de bomen het bos niet meer. Zo-vele mensen zoveel meningen, zoveel landen zoveel verschillende invul-lingen. Wat voor de ene groep als een passende regel is, is voor de ander een vorm van vrijheidsberoving of inperking van persoonlijke vrijheid.

Het gaat in het evangelie ook regelmatig over wetten en regels en over de handhaving daarvan. De religieuze overheden vinden dat Jezus en zijn leerlingen daar maar een loopje mee nemen. Maar Jezus neemt de wetten juist heel serieus en volgt dan ook de geest van de wet, die hieraan ten grondslag ligt. Dienstbaar aan het leven van de mens in relatie tot God en tot elkaar. Regelmatig wordt hij door de religieuze overheid bekritiseerd dat Hij de wetten niet naleeft.

Wetten en regels – we kunnen er eindeloos ingewikkeld over doen, maar eigenlijk komen ze maar op één ding neer: hoe kunnen we in goede verstandhouding met elkaar samenleven? We moeten vandaag de dag QR-codes tonen om ergens naar toe te reizen, of een negatieve uitslag van een PCR-test. ‘Wet en regel’ – veel mensen vinden het nare woorden. Het zijn woorden die eerder de inperking van onze vrijheid lijken op te roepen dan dat ze die vrijheid juist mogelijk maakt.

En toch zijn wetten en regels er om de mensen te dienen. Dat heeft Jezus met heel zijn leven, en dood, duidelijk gemaakt: God wil maar één ding – dat wij liefhebben. De ‘Tien leefregels’ helpen ons hierbij. Alle wetten en regels die we hebben, zijn in feite terug te voeren tot deze Tien. Aan de coronaregels ligt ten grondslag dat we elkaar niet ziek maken en zeker niet doodziek maken. Jezus heeft alle wetten en regels zelfs teruggebracht tot de essentie, de wet van de liefde voor elkaar.

Pastoor Jan Geilen

**Let een beetje
extra op elkaar**